



### Samenvatting

Na een schokkende ontdekking verbreekt Kathy Smit alle banden met haar vader Steven. Jaren later ontmoet ze hem nog één keer aan zijn ziekbed. Een verzoening blijft echter uit. Haar vader overlijdt en noodgedwongen regelt Kathy zijn begrafenis. Kathy stort zich weer op haar werk, maar kan toch het hoofdstuk Steven nog niet afsluiten. Zo moet zijn appartement worden leeggeruimd en wordt ze ook maar niet met rust gelaten door ene Ellen. En dan zijn daar ook nog Martijn en Jeroen, die allebei iets van haar willen wat ze niet kan geven.

### Schrijfster

Van vroeger uit is Marianne al gestimuleerd, door vooral haar zus, om te gaan schrijven.

Marianne schrijft sinds 2003 voor het vrouwenblad Eva. Daarvoor schreef ze regelmatig artikelen en columns in een regionale krant. Ook heeft ze inmiddels bijna twintig boeken vertaald, zowel Bijbelstudieboeken als christelijke romans. Maar steeds sterker werd het verlangen om zelf een roman te schrijven en zo, net als bij haar werk voor Stichting Selah, op een laagdrempelige manier iets door te mogen geven van Gods liefde en genade.

Het 1e exemplaar van *Witter dan sneeuw* heeft Marianne 24 september jl. uitgereikt aan Elly Zuiderveld, omdat zij haar vroeger al heeft aangemoedigd in het schrijven. Tijdens de presentatie zong Elly het lied dat ze spontaan na het lezen van de roman geschreven had: *Dansen op papa's voeten*.

Haar debuut *Witter dan sneeuw* is een mooi en makkelijk te lezen boek met een goede inhoud, een diepe geestelijke les. Een boek over liefdeloosheid en liefde, bitterheid, bedrog. Heel mooi zijn de Bijbelse principes beschreven over vergeving, moed en liefde. Soms herken je jezelf in de verschillende personages.

Zeker de moeite waard om te lezen: een boek met een boodschap!

*Eline van Herpen*